

KVINNORNAS TIDNING

19 November 1922.

N:o 47. 2:dra årg.

Annonsspris: Textsida 25 öre pr mm.
sista sidan 20 öre pr mm.
Längre annonsering rabatt.

Utkommer varje Söndag.

Utgivare och redaktör: INGEBORG DAHLLÖF. För annons- och ekonomiavdelningen: EDITH RICKBERG.
Redaktion och expedition: Vallgatan 27, Göteborg. Tel. 18070.

Prenumerationspris:
Helår Kr. 6:— 1/2 år Kr. 3:75. 1/4 år Kr. 2:—.
Lösnummer 15 öre.
F. A. B. HVAR 8 DAGS TRYCKERI, GÖTEBORG, 1922

Eftertryck tillåtes gärna om "Kvinnornas Tidning", med hela namnet utsatt, angives som källan.

INNEHÅLL.

Utlandskrönika i sammandrag.
Kvinnlig landshövding?
Kvinnlig solidaritet. Av Julie Gram.
"En romantikers hustru." Av S. L. Nobelpriset.
Teaterpremiärer.
Den gamla väninnan. Av Ellen Ber-
ner.
Uppslagsåndan. Av Crayon.
De vänliges förening.
Armbandet. Novell.

Utlandskrönika i sammandrag.

Under den gångna veckan har Lausanne varit en av brännpunkterna för det utrikespolitiska intresset. Mindre för vad som skedd där än för det väntade, som icke kommit att äga rum. I denna vackra stad skulle enligt tidigare träffade bestämmelser Orientfredskongressen samlats och den räkning uppgjorts, som sedan världskriget stått öppen mellan ententen och det turkiska folket, vilket ju aldrig godtagit den på sin tid i Sévres dikterade hårda freden. Konferensen kom icke till stånd. Den turkiska delegationen infann sig punktligt på mötesplatsen, men så icke mot sidans representanter, därmed inför sin turkiska vederdeloman och all världen för övrigt blottande sin inre oenighet och svaghet. Frankrike och dess numera oskiljaktiga vapendragare Italien hade varit benägna att komma, men måste på ett tämligen genant sätt avstå, därför att England nekat att giva möte, och några fredsförhandlingar följaktligen icke kunde upptagas. Englands uteblivande hade sin grund i Frankrikes vägran att träffa den bindande överenskommelse om en gemensam stark entente-front mot Turkiet på Lausannekonferensen. Under hela Orientkrisen har England, vars intressen i denna fråga äro vitala, åtnjutit ett rätt otillfredsställande stöd av sin franska vapenbröder, detta så mycket mer er-
verande som stödet varit i hög grad av behovet påkallat. Man förstår, att England satt in hela sin kraft på att få till stånd ett fast avtal med Frankrike om gemensamt uppträdande på fredskongressen. Å andra sidan ligger i öppen dag, att Frankrike önskat möta fram obundet, med möjlighet att till egen fördel utnyttja alla goda chanser. En del engelska tidningar hava, under protest från fransk sida, öppet insinuerat, att Frankrike genom sin kyliga hållning velat tvinga England in i en bytshandel. Det franska stödet på Orientfredskongressen skulle av England betalas med en fullmakt in blanco för Frankrike att efter gottfinnande förfara med Tyskland, något som hittills icke varit det tillåtet. Om detta fruktansvärda köpsläende verkligen ägt rum och köpet avslutats är icke känt. Vad man vet är att Frankrike och England enats om att uppgöra ett gemensamt aktionsprogram för Lausannekonferensen, vars sammanträdande är att vänta.

Nu återstår emellertid att se, om icke denna enighet ernåtts för se. Medan ententen inbördes köpslagit, hava turkarne handlat. Angoraregeringen har under den senaste tiden lyckats konsolidera sin ställning och ge den en styrka som förläna Turkiet möjlighet att fullt ut hävda sin rätt på fredskongressen. Om denna rätt underkännes av ententemakterna — vad händer? Skola de vädja till vapnen? Helt säkert icke Frankrike och ej heller Italien. Det är lika litet troligt, att England skall ensamt kasta sig ut i ett så farligt äventyr. Det blir då Turkiet, som tar hem spelet. Men om England på grund av bristande stöd från övriga ententemakter lider ett nederlag i Orienten, skall detta tvivelsutan återverka på dess framtida hållning mot dessa samma makter. En allians, som icke består i prövningens stund, är icke mycket värd och kan offras.

Tyskland har fått regeringskris. Den tyska riksstämman har länge varit vacklande, och avsikten var att söka få till stånd en stor koalition av olika partier, ur vilken en ny stark regering skulle kunna framgå. Det ansågs nödvändigt, att denna koalition, närmast för landets ekonomiska räddning, skulle upptaga även folkkpartiet, som företräder industrien. De inledda underhandlingarne strandade emellertid på socialdemokraternas vägran att samarbeta med de hatade industriledarne. Krisen tog en bråd-
störtad utveckling och riksstämman gick. Dess efterträdare väntas bli tvärborgerliga eller rent socialdemokratiska. Möjligt är, att krisen utmynnar i riksdagsupplösning och utskrivning av nya val.

Enligt ingångna meddelanden har tyske rikspresidenten uppdragit åt direktören för Hamburg—Amerikalinen, geheimerådet Cuno, att bilda ny regering. Han tillhör icke något politiskt parti, men borde stå folkkpartiet nära.

Tyskland har gjort ententen ett erbjudande i skadeståndspråget, så vittgående, som man gör när undergången hotar. Skadeståndskommissionen, som nyligen besökt Berlin, förklarar å sin sida att deras undersökningar visat att Tyskland är solvent och kan betala, om det endast kommer under tillräckligt kraftig behandling. Vilket antagligen kommer att ske.

Resultatet av de engelska parlamentsvalen är, när detta skrives, ännu ej i sin helhet känt. Man vet dock, att det är de konservativa som segrat. De komma att i det nya parlamentet uppväga alla de övriga partierna tillsammans och ytterligare förfoga över 70—80 röster — det blir sålunda högern som nu kommer att regera med enväldsmakt. Kvinnorna hava deltagit mycket livligt i valet. Lady Astor, konservativ, är återvald. Om några fler kvinnor äro valda, är ännu ej känt. Man hade uppställt ett 30-tal kvinnliga kandidater men genomgående på mycket osäker plats.

Ej nöjda med våra egna olyckor, göra vi oss en olycka av andras sällhet.
J. B. de Massilon.

Vrede är behovet att återgälda det onda man gjort oss. Aristoteles.

Modersansvar och samhällsansvar.

Av *Teresia Eurén.*

(Sv. Kvinnors Medborgarförbunds artikelserie.)

Moderns ansvar är ett samhällsansvar. Så har det ju alltid varit. Men vår tid, som lagt medborgarplikter i särskild mening på kvinnan, bör därmed ha gjort moderns samhällsansvar mera medvetet för henne. Hon har tvingats att sätta sig in i en del sociala frågor, som förr inte på samma sätt skulle ha angått alla.

En sådan fråga har varit förbudsfrågan. Nykterhetsfrågan borde väl angå alla, för så vitt den mänskliga solidariteten betyder någonting, men denna form av frågan har genom statens initiativ nyligen aldeles särskilt ställt sig inför oss som ett tvång till eftertanke. I första hand tedde sig problemet för mängden nog så enkelt: den som vill ha slut på rusdryckselandet, bör rösta för totalförbud. För andra var saken lika enkel med motsatt resultat. Men det offentliga ansvaret föranleddet ett praktiskt skärskådande ur mer än en synvinkel, och problemet blev ganska komplicerat.

Förbudsvägen har genom folkomröstningen, tillsvidare åtminstone, förklarats obrukbar — under de faktiskt givna förhållandena. Det gäller nu att tåknodigt fortgå på upplysningens och uppfostrans väg. En verkligt upplysande nykterhetsundervisning — utan överdrifter i sak, utan fanatism i ton — bör meddelas i alla skolor, företrädesvis i samband med fysiologien. Denna undervisning bör också understödjas i hemmen, vilket ju innebär att föräldrarna skaffa sig behövlig insikt, om de ej äga den. Därför måste det också sörfas för tillfällen här till — genom populära småskrifter och föredrag. Vi få hoppas att riksdagen och andra vederbörande icke vägra rimliga anslag för ett sådant upplysningssarbete.

Men framför allt är det dock på uppfostran det kommer an. Att tidigt vänja barnet vid självbehärskning, lära det att tänka sig för, beräkna följderna av sitt handlings-sätt — det är ett led i den uppfostran som behövs för att ett totalförbud skall ha åsyftad verkan — eller varför icke? — bli överflödigt. Pinsam känns tanken på de hem, de föräldrar, som förefalla sorgligt oförmögna att hjälpa till i sin mån. Men i hopploshetens tecken vinnas inga segrar. Att ihärdigt fortsätta med undervisning och uppfostran i riktning mot frivillig nykterhet, det lär nog vara den enda varaktiga hjälpen mot spritmissbruk. Ingen lagstiftning i sig hjälper förändrar människans sinnelag, men uppfostran kan leda viljan i rätt riktning och stärka viljan till maktt över det egna jaget — även över nedärvda sorgliga instinkter.

Lär barnet självbehärskning, så blir samvitt människan emellan dragligare på många vis, och — vi komma ett uppfjäat närmare den tid då människoskaktandet upphör. Här stå vi inför en annan fråga, vars begrundande lägger ansvaret tungt och ofrånkomligt på uppfostraren. Uppfostran — och brist på uppfostran — betyder också här yttersta förutsättningen. Även de som leda staternas öden äro ju människor och, kanske mer än de själva tro, beroende av den "barnkammare" ur vilken de utgått. I varje fall lära de ej i längden kunna verka stick i stav mot en stark och enhällig folkvilja. Men fredsfiljan börjar också i barnkam-maren. Ett barn som fått obehjdat vänja sig vid att ta till knytnäven och fula ord vid misshälligheter med skolon och kamrater, ja kanske även genom äldres exempel lärt sig att så

Kvinnlig landshövding?

Bland de landshövdingeposter, som man väntar skola besättas i slutet av månaden, är även den i Gävleborgs län. Statsrådet O. E. Svensson lär vara designerad till posten. Emellertid har inom länet starka krafter varit i rörelse för att framföra fru Ellen Hagens kandidatur. Fru Hagen, landshövding Hagens efterlämnade maka, är en av den svenska kvinnorörelsens mest kända, sympatiska och värderade personligheter.

Det kan vara av intresse att er-fara vad en ortstidning har att säga i det föreliggande ärendet och vi giva därför ordet till "Gefle Dagblad":

"Ett par av våra kolleger med-dela, att enligt ett rykte skall från frinast kvinnohåll i staden en framställning ha gjorts hos rege-
ringen, att fru Ellen Hagen måtte komma i åtanke vid återbesättandet av landshövdingeposten i Gävle.

Den saken har diskuterats ända sedan i september och det även i andra kretsar och å andra orter än

(Eftertryck förbjudes.)

Kvinnlig solidaritet.

Av *Julie Gram.*

Att kvinnorna sakna inbördes soli-daritet är ett faktum, som männen ofte påpeka och ingen kvinna förnekar. Vare sig denna brist beror enbart av natur eller av en ful och ohäjdad vana är saken lika sorglig och för kvinnornas egen skull beklagansvärd.

Solidaritet är något starkt. Soli-dariteten mellan männen är även en stark världsorganisation, vars klippfasta mur ingen utomstående, d. v. s. ingen kvinna kan genom-bryta.

Så snart en fråga reses som gäller kvinnor contra män sälla sig män-nen såsom på ett hemlighetsfullt givet frimurartecken fast samman för att skall det vara — ett sådant barn blir längre fram antagligen inte någon främjare av frid på jorden. Skall barnet lära sig annat, då bör det ju emellertid först och främst ha stöd i ett gott föredöme. Uppfostran till hänsyn för andra blir alltså dubbel — och det kan behövas.

Världskriget med sitt efterspel — har väl övertygat alla normala män-niskor om att "frid på jorden" verkligen är något eftersträfvansvärt. Men ännu ha vi långt till världsfre-den. Utan att ingå på lämpligheten eller möjligheten för en liten stat som vår att ännu så länge taga något steg till avrustning, skulle jag vilja understryka en självklar sak — som dock ej i praktiken tycks vara självfallen: först förutsättningen för fred, verklig fred, staterna emellan är det fredliga sinne-laget hos individerna. Alltså kan man alltid börja med att i all stillhet lägga grundvalar för en kommande världsfred — genom att hos dem som representera framtiden väcka och utveckla ett sådant sinne-lag.

Det fredliga sinne-lag jag menar, innebär ingalunda ett slakt efter-givande, icke det fantastiska som av elaka tungor betecknats genom tillmä-tet "fredsfår". Det är viljan att göra allom rätt, att se sanningen även där den är obehaglig för en själv, för-mågan att hålla sig i tygel — det är detta som ligger bakom den sanna fredsviljan. Och detta kräver för sin utveckling en stark träning som knappt kan börja för tidigt.

Den skall börja i livets enklaste förhållanden, den skall börja med de små barnen. Den är främst mödrar-nas sak, om den än, i olika mån och på olika sätt, åligger alla som ha med det växande släktet att göra.

Att arbeta så här på lång sikt, genom att ta hand om de minsta, det är ju en mycket tålmodsprövande uppgift. Man tycks aldrig bli färdig med den, och den inbringar föga be-römmelse — det är ens enkla plikt, särskilt när det gäller egna barn — men det är den uppgift som i längden visar sig vara den tacksammaste såväl som den största. Barnen, det är framtiden. Föräldrars ansvar är ansvar för den, och moderns del däri är visserligen inte minst. Men kän-ner hon ansvaret fullt och helt, då gör det hennes liv rikt och stort. Och väl må mödrarna med glädje och vil-lighet bära detta samhällsansvar.

unisont möta angreppet. Fenomenet upprepar sig överallt, i det privata, det samhälleliga och det politiska livet.

Tänkom oss exempelvis tre per-soner kring ett bord: man och hustru och en manlig umgängesvän! Sam-talet blir småningom vänkapligt, kor-dialt, förtroligt. I denna förtroligt-het faller frun för frestelsen att an-märka på några av makens fel, tyc-ken, ovånor — allt rena bagateller och utan fiendskap. Vad gör umgän-gesvännen? Sluter han sig till frun mot mannen? — Nej, aldrig! Ögon-blickligen verkar i stället den hemliga öskrivna manliga frimurarlagens och drager umgängesvännen över på man-nens sida. Han vill inte vara oartig, men han vill ändå mindre bryta mot den henvliga lagen, i sitt inre och gent-emoet en kvinna svika en man. Är han humorist skämtar han därför bort saken och alltid på sådant sätt, att frun känner sig som den förlöjlige parten, är han pessimist gör han nå-got citat ur Schopenhauer, Nietzsche, eller någon annan kvinnohatare inom världslitteraturen, vars innehåll icke gärna kan missförstås.

Om vi däremot i dessa personers ställe tänker oss tre andra, man, hustru och en kvinnlig umgängesvän, skulle händelsen genast få en annan utveckling. Frun söker framhålla en kvinnlig synpunkt i en brännbar fråga, och mannen, som ögonblickligen tror sig attackerad, bemöter den kan-ske med en viss skärpa. Vips är vän-ninan — som säkerligen på tu man hand med frun skulle varit fullt övers-en med henne! — vips är hon nu be-redd att helt och fullt och utan rin-gaste känsla av solidaritet ställa sig på mannens sida. I stället för att in-stinktivet och oemotståndligt dragas till frun blir hon älskvärdheten själv mot mannen och äldar upp honom till ytterligare protester mot den stac-kars snart fullkomligt nedstade frun.

Ovanstående fall är endast ett litet avsnitt ur livet, men det speglar så gott som alla. Tio ensamma damer kunna vara fullt solidariska, så länge deras ensamhet varar, men släpp in en man, som iscensätter ett litet åsikts-krig ibland dem, och solidariteten är slut.

Sammalunda i det offentliga livet. Hur ofta tänka kvinnorna om kvinn-lig företagsamhet: — Det är en kvinnas arbete, det skall jag gynna! I stället resonera de: — Äsch, det är bara en kvinna, dit går då åtminstone inte jag!

Se vidare på en tjänarinnas för-hållande till sitt husbondefolk. Hur ofta får inte husfrun — och det är hennes egen oändligt stora svaghet och bittert straffade dumhet att hon gör det — smälta ett vresigt svar, en mulen uppsyn på sina vänliga frå-gor och förordnanden, medan husfa-derns ofta snäva befallningar be-svaras med ett hunderttillgivet leende!

Och modern, för att kasta en blick på början av livets erfarenheter in-om området, är det vanligen sina flickor hon håller mest på och be-reder den tryggaste utfarten i livet?

